

# Paulariteiten





## Inhoudsopgave:

Voorwoord

Interview met Professor Big-Hit

wist je dat...

Verlag van herfstweekend

Voorstelronde van de bakken

Dankwoord

## Voorwoord

Het nieuwe jaar is alweer even geleden goed van start gegaan. De eerste boten liggen op de kant en het houtwerk is zelfs al af. Ik sta er vaak van te kijken hoe weerbaar de Paulus is voor tegenslag. Tijdens situaties waarin ik het zelf af en toe wat minder zie zitten, gaan anderen onverstoord door. Natuurlijk gebeurt het ook weleens andersom. De Paulus is hoe schrijver Dirk van Weelden ooit het schrijven op een schrijfmachine omschreef. Het gaat door als een zware tank die in beweging gehouden moet worden. Je kan niet terug, omkijken heeft geen zin. En uiteindelijk staat er iets moois op papier. Zelfs nu het vooruitzicht van de Paulus wat vager is dan normaal is er in het nu weinig van te merken.

Het gaat door zoals het was, zoals het is en ook zoals het zal gaan.

Met trots bied ik hierbij de eerste Paulariteiten van dit jaar aan. Er komen dit jaar nog een heleboel leuke dingen aan dus ik hoop dat de volgende editie weer net zo goed gevuld kan worden als deze.

Casper Chaudron



# Interview met Prof. Big hit

Vorig jaar kwam professor Big Hit met zijn, tot nu toe, meest succesvolle uitvinding. Het razend-ingewikkelde spel genaam Big Hit. In dit interview vertelt hij over het scheppingsverhaal en de complicaties die erbij kwamen kijken.

**Allereerst willen onze lezers natuurlijk graag weten hoe Big Hit is ontstaan.**

Het was een zonnige lentedag. De vogeltjes zongen door de lucht met hun mooiste riedeltjes. Bart vertelde me de week ervoor: "Maak een spel." En dus ging ik dat doen. Het begon met het idee om de groep te verdelen in twee teams en ze in cirkels te zetten. Al snel werd er een bal toegevoegd. De spelmechaniek manifesteerde zich in die van trefbal. Maar Big Hit zou veel meer worden dan dat.

**Waarom is het veel meer?**

Mijn laboratoriumassistent suggereerde om een derde cirkel toe te voegen die gedurende het spel gevuld zou kunnen worden met mensen. Deze cirkel staat beter bekend als de losercirkel.

**Wat vind je van de ontwikkeling dat mensen in de losercirkel aan de wandel gaan terwijl ze in de cirkel staan?**

Dat is prima zolang ze in de cirkel blijven.

**Klopt het dat Big Hit is vernoemd naar B-merk M en M's?**

Nee dat is niet zo. Big Hit is vernoemd naar mijn achternaam, net zoals dat mijn achternaam vernoemd is naar mij. Het spel sloeg natuurlijk in als een bom.

**Waar denk je dat Big Hit zijn populariteit aan te danken heeft?**

Het is natuurlijk een meesterlijke creatie die ontstaan is uit een creativiteit die nog nooit eerder is gezien. Dat en natuurlijk de extreme chaos die de lastig te bevatten regels voortbrengen.

**Klopt het nou dat iemand buiten de cirkels niet iemand uit zijn eigen cirkel af mag gooien?**

Waarom zou je iemand uit je eigen cirkel afgooien? Je blijft een team tenzij je in de losercirkel belandt. Het buiten-de-cirkel gebied kan gezien worden als een vloeibaar achterveld zoals we dat van trefbal kennen.

**Als je uit de losercirel bent gekomen, wat is dan nog je doel?**

Meer mensen uit de cirkels loser maken zodat het losercirkelteam groter wordt.



# Wist je dat...

(vul zelf in en stuur de leukste voor de volgende Paulariteiten)

**Kan het losercirkelteam winnen?**

Goede vraag. Technisch gezien niet want ze zijn losers, maar ze zullen wel in veel gevallen als laatste overblijven.

**Wat was je grootste inspiratie?**

Trefbal, semicirkelspel en de staat van de wereld op dit ogenblik. Deze factoren hebben in combinatie gezorgd voor het ontstaan van Big Hit.

**Denk je dat Big Hit ooit op de Olympische Spelen zal verschijnen?**

Ik acht de kans dat dat zal gebeuren klein. Hoewel dit spel niet misplaatst zou zijn op de Olympische Spelen.

**Zal er ooit een scheidsrechtersdiploma bestaan voor Big Hit?**

Een scheidsrechter is niet nodig bij Big Hit. Wie het hardst schreeuwt heeft gelijk. Maar de regels liggen natuurlijk vast.

**Waar kunnen Big Hit fans terecht voor merchandise?**

Tot op heden is er nog geen webshop geopend maar indien een fan zich groepen voelt zich daar op te storten geef ik die mijn gratie.

**Kunnen we binnenkort een nieuw spel verwachten uit het lab?**

Nee, door het succes van Big Hit kan ik met pensioen en dat heb ik ook wel verdiend na drie kwartier gewerkt te hebben.

**Dat was het voor vandaag, wil je nog iets zeggen tegen de fans?**

Nee.

## Voorstelronde bakken:

### 531: geschreven door Max de Thije

Ik denk dat alle bootsen wel met hetzelfde probleem zaten de week voor de deadline van dit stukje. We moeten in een week een stukje maken over de hele bak, maar hoe gaan we dit doen? Gaan we (onze kwartieren) heel hard (laten) nadenken over wat we nu al weten van vorige jaren over de personen in onze bak? Voor mij in ieder geval zou dit best een treurig klein stukje zijn, overigens niet omdat ze vervelend of makkelijk te vergeten zijn maar puur omdat ik erg slecht ben in stukjes schrijven (gaat echt een ramp worden als ik ooit wegga en voor iedereen een stukje moet schrijven hahah).

Maar welke opties blijven dan over? Ik kan natuurlijk iedereen vragen een stukje over zichzelf te schrijven van minimaal 50 woorden, genoeg om een hele pagina te vullen. Maar daar heeft niemand tijd voor of zin in dus dan zit ik op zaterdagavond nog steeds voor de hele bak een stukje te schrijven met dezelfde treurige uitkomst als bij het vorige idee. Daarom heb ik iedereen gevraagd om zichzelf te beschrijven met 1 woord. 1 woord is makkelijk te bedenken, niet heel tijdrovend en er is best wat creativiteit voor nodig om je hele persoon in 1 woord te passen. Daarom was ik erg benieuwd wat mijn bak als antwoord zou geven.



Het antwoord bleek helaas niets te zijn, niet erg verrassend maar wel een beetje teleurstellend, dus toen bleef er voor mij maar 1 optie over. Schrijven over totale onzin zodat ik in ieder geval iets in zou kunnen leveren.

Dus welkom bij mijn essay over waarom twee natte theedoeken niet nuttiger zijn dan één natte theedoek.

Iedereen kent het probleem, je bent lekker aan het afwassen als je merkt dat het afdrogen steeds moeizamer gaat. Uiteindelijk blijf je maar proberen om iets af te drogen, maar het blijft nat. Gefeliciteerd, je hebt nu een natte theedoek. Natte theedoeken zijn bij het afdrogen tamelijk nutteloos, je kunt er namelijk niets mee afdrogen. De grote vraag is nu dus of het uitmaakt of je twee van deze natte theedoeken hebt of maar eentje.

dit essay probeert door middel van natuurkunde, anatomie en gezond verstand te bewijzen dat twee natte theedoeken niet nuttiger zijn dan één natte theedoek.

Het eerste argument is gebaseerd op natuurkunde. Het droogvermogen van een theedoek wordt steeds lager als je hem langer gebruikt, dit komt omdat een deel van de droogkracht nodig is om water vast te blijven houden. Ook komt er nog een factor bij kijken, namelijk het feit dat de theedoek water af gaat geven als hij nat wordt. uiteindelijk zal de nattigheid het droogvermogen overwinnen. Op dit moment is de theedoek nat. Zoals te zien is in de grafiek, hoeft het droogvermogen dus niet eens 0 te zijn voordat de doek zijn werk niet meer kan doen.



Met 2 theedoeken verandert deze grafiek niet, de nattigheid wordt immers niet meer en het droogvermogen wordt niet minder. de werkzaamheid van de individuele doeken veranderen dus niet omdat je er opeens twee hebt.

Een tweede argument is gebaseerd op de menselijke anatomie, de meeste mensen hebben namelijk maar twee armen. 1 komt ook nog regelmatig voor, maar er zijn maar heel erg weinig mensen met 3 of meer armen waar dan ook nog handen aan zitten. Bij het afdrogen gebruik je één hand om het voorwerp dat je aan het afdrogen bent vast te houden. Om de doek vast te houden heb je dus maar één hand over om de doek effectief te kunnen gebruiken (of 0 als je maar 1 hand hebt, maar dan zou ik iemand anders de afwas laten doen hahah). Natuurlijk kun je twee natte theedoeken met één hand vasthouden, maar in dat geval heb je twee keer zo veel nattigheid die de afwas natter maakt waardoor het eigenlijk nog inefficiënter is dan bij één theedoek.

Het hoofdargument van tweedoekers is dat je de een kunt laten drogen terwijl je met de ander af kunt drogen. Ik denk dat iedereen de twee fouten in deze redenering wel kan zien.

Ten eerste kan een theedoek nooit zo snel drogen dat je hem kunt gebruiken in de tijd dat jij probeert het water van de natte afwas af te vegen, hij is pas droog als de afwas allang klaar is, veel te laat dus. Ten tweede, en misschien nog wel logischer dan het eerste argument, wat ben je nou eigenlijk echt aan het doen terwijl je aan het wachten bent op het drogen van de theedoek? Je kunt met een natte theedoek immers niet afdrogen omdat hij nat is. Je bent dus eigenlijk je tijd aan het verspillen en de borden, bekken, bestek en pannen volledig nat aan het terugzetten.

Kortom, als je nog steeds denkt dat twee natte theedoeken beter zijn dan één dan ben je achterlijk. Het is namelijk onmogelijk om twee natte theedoeken op een nuttige manier te gebruiken, verder heeft het ook geen nut om één van de twee doeken te laten drogen omdat hij nooit op tijd opgedroogd is om nog nuttig te kunnen gebruiken. Als je dus aan het afdrogen bent en iemand je een natte theedoek aanbiedt, kun je beter nee zeggen en een nieuwe uit het afwaskistje pakken!

# 1524

Jooo, welkom bij dit bAnGeR LItTe stukje over de 1524, waar we ons allemaal even voorstellen. Maar voordat we dat gaan doen kijken we eerst even naar Gideon zijn view over onze bak: (want hij had no more excuses om zijn meningen stil te houden)

We zijn van de 1524 en we zijn hartstikke gezellig met z'n alle we zijn helaas nog niet echt vaak compleet geweest. we zijn met z'n vijven dus dat is wel een gezellig groot groepje. het valt eigenlijk nooit echt stil bij ons en ik heb het gevoel dat iedereen het wel een leuke bak vind

We hebben natuurlijk Tijn als boots en dat is hartstikke gezellig hij praat veel en weet niet al te veel. Daarvoor hebben we Annika die kwartier is en die wel wat weet en verder helaas nog niet heel vaak is gekomen is, maar dat kan natuurlijk gebeuren. Dan kom ik Gideon en ik vind het ook hartstikke leuk en ik ga nog wel iets van zeilen leren dit jaar. Dan hebben we nog Sterre en Jens die allebei gezellig druk zijn. Sterre die praat weer veel en Jens die weet weer veel. Dan hebben we natuurlijk ook Sofie als baksstafid wat ook heel leuk We hebben ook een Snapchat groep waar we met z'n allen in zitten wat ook lekker makkelijk is.

Yess, nu we dit weten, is hier ff t voorstelrondje:

Annika (kwartier):

Ik ben Annika en ik ben 16 jaar oud wat misschien een verrassing is voor sommige mensen want ik zie er uit als twaalf maar goed.

Qua karakter ben ik super onhandig en snel afgeleid wat soms een bé-tje voor problemen kan leiden maar dat is oké want nobody is perfect.

Ik denk de grootste misconceptie over mij is dat ik heel stil ben terwijl ik echt best veel praat en best wel heel druk kan zijn. Dus als ik een keer heel stil ben is het meer omdat ik of het gesprek heel saai vindt of ik oncomfortabel ben.

Groetjes, Annika

STERRE (mannetje):

Hii ik ben Sterre, 14 jaar en dit is mijn 3e jaar op de Paulus. Ik zit op het mare in de 3e klas. Ik zit ook nog op hockey

TIJN (boots)

Hoiiii ik ben Tijn en ik ben 17. Naast dat ik natuurlijk zoals iedereen weet het meest capabele lid van de paulus ben, mag ik mijzelf ook tot boots van de leukste bak van de groep rekenen. Ik doe kwa sport en muziek eigenlijk helemaal niks buiten de paulus.

Ohja, fun fact, ik ben over een maand 18 en zit nog in 4 Havo.

GIDEON (mannetje+):

Ik ben guido ook wel Gideon genoemd ik ben nu 15 jaar. Ik zit al een tijdje bij de Paulus dit is nu me vijfde jaar bij de zeeverkenner. Ik zit er sinds het jaar dat we op grootkamp gingen naar het biesbosch. ik heb ook nog een paar jaartjes bij de welpen gezeten. Ik zit op school bij het visser t hoeft in 4vwo.

JENS (mannetje):

Hoi ik ben Jens, Ik ben 14 jaar. Ik zit op voetbal, piano en.... scouting (heel verrassend haha). Ik zit al 7 jaar op scouting, eerst bij de welpen. Dit is mijn 4e jaar op de zeeverkenner. Ik zit in 3 gymnasium op het stedelijk. Dit was mijn prachtige verhaal

# Meta

Voorstellingen Μεταμόρφωσης

“Jelmer zit al lang bij de Paulus, al dan niet bij de zeeverkenner. Een jaar lang is hij erbij geweest, om toen weg te gaan. Hij vond het ‘te saai’. Gelukkig is hij weer in ons midden, en hoe! Elke zondag gezelligheid, en hij heeft het zeker in zich om goed te kunnen zeilen. Gezelligheid en pret, elke week weer!” - Tibo

“Thorsten is een klein blond jongentje, vol met energie - of soms juist niet. Als hij wel energie heeft gaat hij de hele dag kletsen, maakt niet uit met wie. Maar als hij te lang heeft zitten gamen op zaterdagavond dan vindt hij altijd een holletje in de boot om in te slapen. Maar over het algemeen is hij een hardstikke gezellig mannetje, die soms meewerkt en het altijd leuk maakt op zondag.” - Daniel

“Tibo zit al redelijk lang bij de paulus geen idee hoelang eig maar hij is altijd gezellig en aardig hij is een goeie kwartier en je kan veel met hem lachen en veel van hem leren :)” - Tosti

“Daniël zit al lang bij de Paulus en is een super goede Boots. Zijn favoriete boot is natuurlijk de Meta en daar kan hij goed in zeilen. Ook is hij aardig en kan je met hem lachen” - Jelmer

# Argo

## ARGONAUTEN 20-21

Jonah:

Leeftijd: 17

Coolheid: 10/10

Favoriete Lao-tse quote:

'Je kunt beter niets doen,  
Dan druk te zijn met Niets'

Bijzonderheden:

- Fresh & Black villa
- Kapotte fiets
- Kakbal god



Niek:

Leeftijd: 16

Coolheid: 10/10

Favoriete Lao-tse quote:

'Wat de rups het einde noemt,  
noemt de rest van de wereld een vlinder'

Bijzonderheden:

- Schoenen kapotter dan zijn liefdesleven
- Leuke en spontane jongen
- Rode banden niet te evenaren
- Comment onder je insta-post

(floris)(pieter))Koos:

Leeftijd: 14

Coolheid 10/10

Favoriete Lao-Tse quote: 'Hoe meer wetten er zijn, des te meer dieven'

Bijzonderheden:

- dript harder dan Elon musk
- Topatleet
- Luistert in zijn vrije tijd vaak naar boef



Tycko:

Leeftijd: 11

Coolheid 10/10

Favoriete Lao-tse quote: 'De wijze mens denkt nooit aan  
eigen grootheid; daarom wordt hij groot'

Bijzonderheden:

- Hij ijshockeyt niet, hij hockeyt ijs
- Snelle is fan van hem
- Hangt graag aan losse lijnen
- Fotokwaliteit hoger dan de empire state



Cornee:

Leeftijd: 11

Coolheid: 10/10

Favoriete Lao-tse quote: Zoek voor grote vraagstukken een  
oplossing als ze nog klein zijn'

Bijzonderheden:

- poseert voor ijskoude picca's
- Cwo 3 binnen twee jaar
- spuugt vuur in zijn vrije tijd
- Flect op de haters



Met deze mannen gaan we dit jaar grootkamp winnen Volgens deze wijsheden:

- Een formatie die wil winnen, moet kunnen verdedigen ~Johan Cruijff
- Men loopt gevaar te verliezen als men te veel wil winnen ~ Jean de fontaine
- Natuurlijk is winnen niet alles. Het is het enige ~John oswald sanders

-Argo, It's a lifestyle ~ Casper chaudron

1659

We zijn de 1659 (de groene).

Ruben:

Een heel intelligent kind die 'stiekem' een maffiabaas is.

Olaf:

Is heel druk en praat heel hard. Kan ook kaulo hard wrikken. Ik moest er ook nog bij zeggen dat hij een heeele grote heeft.

Jacob: een Engelse slimme jongen die met zijn tactieken elk spel kan winnen.

Winand: een heel drukke, leuke en grappige jongen, die je altijd kan laten lachen.

Tobias: een nieuwe jongen met potentie om een heel goede zeiler te worden.

Natuurlijk gaan wij dit jaar alle kampen winnen. Ook kunnen wij heel goed roeien in onze hele mooie boot. Daarnaast proberen wij als kader de rest van de bak om op grootkamp de vegabak.

Wij zijn de enige bak die twee zeuntjes heeft. Je kan wel zien in welke boots de staf het meeste vertrouwen heeft ;)

Als waarschuwing voor de andere bakken: wij hebben de Italiaanse maffia achter ons staan dus probeer niet van ons te winnen!



## Herfstweekend:

Afgelopen herfstweekend begon het kamp niet om 10:30 bij de loods. Iedereen had niet zijn paulus T-shirt meegenomen en daarom moest iedereen niet voor straf een liedje zingen voor de staf. Toen er niet gevraagd werd of er iemand nog iets voor de opstelling had kwam er niet een limousine de straat in gereden. De chauffeur stapte niet uit om te vertellen dat we allemaal mee mochten naar het vliegveld.

Iedereen stapte niet in de limousine en we reden niet naar het vliegveld om met iedereen naar Turku te vliegen. Zegmaar even het Ooltgensplaat van Goeree Overflakkee. Maar dan in Finland.

Toen het vliegtuig niet gelandt was in Turku merkte Olaf niet op dat er geen grote groep buikdanseressen stond langs de trap waarmee iedereen niet uit het vliegtuig stapte. De groep ging niet de Finse bossen in om te schatgraven. Tijdens het schatgraven vond Maria niet een duizendjarige vikinghakkijl. Later kwam er geen tovenaer uit het bos. Hij was niet boos op de bootsen die hun stukje voor de Paulariteiten te laat hadden ingeleverd, maar wel teleurgesteld.

Maria mocht de vikinghakkijl niet meenemen van de Finse Douane en dus heeft zij die niet meegenomen in haar handbagage. Op de terugweg heeft iedereen zeker niet Hallo Ik Ben Co gezongen in het vliegtuig en de limousine. Het Herfstweekend was niet voorbij en het was niet superleuk

## Kalypso: Wat houdt dat eigenlijk in?

Disclaimer: dit stuk is een hersenbrei van waar ik gewoon aan denk schrijf ik op. Misschien is het niet te volgen maar ik wil gewoon even een gezellig gesprek met jullie houden dus lees maar als je wil. Doe vooral gewoon waar je zelf zin in hebt want dat is het allerbelangrijkst.

Kalypso ja wat valt er eigenlijk over te zeggen. Het is vernoemd naar de god van de pracht dat is iets. Kalypso is echt gewoon een sicke boot. Ik ben gevuld met liefde voor dat ding. En de bak ja geweldig gewoon simpelweg geweldig. Laat ik eerst iets over mezelf vertellen, ik ben namelijk Tomas. Maar wat betekent dat nou eigenlijk om mij te zijn. Ja goeie vraag eigenlijk. Ik ben Tomas daar gaat het om in ieder geval. Ik vind het wel leuk om mij te zijn hoor. Hartstikke gezellig en altijd bescheiden haha. In mijn dagen denk ik over verhaaltjes na. Ik vind Engels een leuk vak want daar moet ik dat doen voor een cijfer. Maatschappijwetenschappen vind ik ook leuk. Politiek vind ik wel grappig. Het is eigenlijk gewoon allemaal een spelletje in plaats van allemaal ingewikkelde dingen en dat is echt geinig. Dit leer ik dus gewoon op school echt tof. Basketballen is ook goed. Ik heb vandaag me wedstrijd gewonnen goed hè. En ja dat was het wel weer over mij. De Paulus vind ik ook leuk. Mag je wel hopen denk ik.

Guusje zit ook in de bak. Dat is de kwartier. Guusje is echt gezellig want ze babbelt gewoon lekker weg. Da's gezellig en keihard viben. Ze zeilt ook op vet coole boten waar iedereen eigenlijk wel een beetje jaloers op is. Verder speelt ze volleybal en dat is volgens mij ook wel een best leuke sport. Ik heb wel is zo'n wedstrijd gekeken en lijkt me echt gezellig. Guusje heeft ook een hond en die is een baas. Ik weet niet hoe die heet maar Guusje wel dus vraag maar aan haar. Guusje zit ook op het gymnasium want da's supervo. Zo als me Nederlands docent dit zou lezen zou ze niet blij worden denk ik godsiedorrie.

Ik heb ook nog Rosan in de bak. Rosan lacht om alle grappen dat helpt echt met me self confidence haha. Oh nee even liedje overslaan. Maar ja Rosan echt toplid van de bak. Ook gewoon gezellig met haar. Elke week maakt ze weer iets mee dus da's nice want dan kunnen we het weer ergens over hebben. Echt cool om elke week gewoon een leuk verhaal klaar te hebben liggen. Rosan zit niet op een sport volgens mij. Wisten jullie dat Rosan vroeger op schoonspringen zat. Nu kan je dus gewoon zeggen dat je iemand kent die op schoonspringen zat. Da's toch echt dik. Verder zit Rosan in de tweede klas van het da vinci kager maar daar weet ik verder niet zo veel over.

Als laatste heb je ook nog Seth. Seth heeft lekker veel energie dus da's ook een goeie toevoeging aan de bak. Altijd chill aanwezig en doet gewoon hard mee aan het gesprek dus echt top. Verteld vaak ook leipe verhalen vanwege een brede fantasie. Seth doet ook tekenen waar hij toch wel verdacht goed in is. Toen we de nieuwe loods gingen tekenen met de bak stond er opeens een kapot groot zeemonster op. Nou dat was dus echt vet want ik had zojuist een zon met een zonnebril getekend. Verder doet Seth veel gamen want dat vind hij ook leuk volgens mij. Seth zit op het Duynzicht in de brugklas. Aka hardste brugpieper van 2020-2021.

We hebben ook nog Sofie als bakstaflid. Sofie zit ook op school maar helemaal in Utrecht. Echt ver. Ze leert over de geschiedenis dat is wel sick altijd. Van die geschiedenis docenten die opeens alles weten de afgelopen tweeduizend jaar zijn echt pros. Sofie is ook wel een toppiebakstaflid want ze stuurt altijd handige berichtjes die ik vergeet te sturen. Ook is ze zeer warm gezellig en dat past goed bij die topbak van die kalypso. Okay ik hoop dat het een beetje te volgen was en jullie hier iets goeds uit hebben gekregen. Ik vond het schrijven in ieder geval wel leuk. Okay dag allemaal alleen maar vibes toegewenst.

Veel liefs

Tomas van Beijnen (kalypso lid)



# 1700

De 1700 in één zin per persoon:

Dit is Carlijn, de boots met cwo3 die eigenlijk nog steeds niet kan zeilen.



Dit is Robert, maar sinds hij over de bijnaam Riebert heeft verteld is zijn naam veranderd.



Dit is Maarten, hij lijkt veel op Casper en laat af en toe samen met Jens en Bregje een boot omslaan.



Dit is Sanne, het mega enthousiaste zeuntje uit de bak die elke week iets vergeet op de loods.



## Dankwoord

Namens de redactie van de Paulariteiten wil ik iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan deze fantastische editie van de Paulariteiten. Alle ingeleverde stukje zijn supergoed gelukt en ik hoop voor de volgende keer op net zo veel creativiteit, of misschien nog wel meer.

Mvg,

Casper Chaudron





**zermelo**